

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Devletini ve Türkiye Cumhuriyetini kurmuş Devrimci bir partidir. CHP'nin simgesi Altı ilkededen oluşur: Milliyetçilik, Halkçılık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Devletçilik ve Devrimcilik... CHP'ye yönetici olabilmiş kimseler, hem bu ilkelere uymak hem de Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek ve yükseltmekle yükümlüdürler.

Mustafa Kemal'in partisi aynı zamanda Cumhuriyetçi Demokrasi rejimini tercih etmiş bir partidir.

1930'da yerel seçimlerde 1934'te ise genel seçimlerde Türk Kadınına hakkını teslim ederek, hem demokrasiye giden yolda, kadın-erkek bireyin özgürlüğünü ve katılımcılığını sağlayan hem de siyasal alanda kadının ön plana çıkmasını gerçekleştirmiş olan Mustafa Kemal ve O'nu anlamış olan Kemalistlerin, ne derecede ağır eleştirilerle karşı karşıya kaldıklarını, okur-yazar herkes bilir.

Cumhuriyetimizin 85. yılında bile, bedenlen çağımızda yaşamakla birlikte zihnen ortaçağı örnek alan ve hanımlarına ne baş ne de göz açtıran istibdatçı erkeklerin varlığı ve kırbaçlı yöntemleri bilinmektedir. Ancak bu yöntemlerin, tek kişilik kapalı oy verme kabiniinde geçerli olamayacağı kesindir.

Dolayısıyla, oy vermek üzere kabine giren kadınlarımızın, hangi partiye oy verdiklerini ancak kendileri bilirler. Kıyafeti nasıl olursa olsun, oyların değerlendirilmesi her seçmen için eşittir. Türban, takke, sarık, cüppe giyen seçmenler siyasal tercihini kendi iradeleri doğrultusunda gizlilik esasına göre yaparlar. Bilindiği üzere, 14 Mayıs 1950'den beri, çok partili rejimin gereği olarak, seçimlerde gizli oy, açık sayım esastır.

ANCAK, gerek aydınlanmanın kaynağı olan üniversitelerimizde gerekse kamusal alanlarda, daha doğrusu çağdaş devletin tüm kurumlarında, herkes istediği kıyafeti giyemeyeceği gibi, devletin anayasasına, yasalarına, yönetmeliklerine ve kurallarına da uymak zorundadır.

Bu gerçekler ortadayken, CHP'nin şu andaki Genel Başkanı ile, onun son çarşaf eyleminin sorumluluğunu paylaşanlar, CHP'nin Anti Kemalist Parti'yle farksız olduğunu ortaya koyma konusunda vahim bir hata işlemişlerdir:

En büyük hata, partinin apaçık simgesini oluşturan Atatürk'ün siyasal ilkelerine aykırı davranılmış olmasıdır. Bu siyasal ilkeleri içeren rozetler, bu ilkelere karşı olanların döşlerine takılmıştır, hem de Genel Başkan tarafından, şov yaparcasına... İkinci olarak, demokrasi etiği açısından hatalı davranılmıştır. CHP'nin sahib-i hakikisi, yani tabanı yok sayılmıştır.

Bu olayla, CHP'nin Kurucusu'na ve kuruluş felsefesine ihanet edilmiştir.

Lâfı eveleyip gevelemeden söyleyelim: bu "kara çarşaf olayı" siyasal bir cinayettir.

Başkent Belediye Başkanlığına gösterilen isabetsiz aday konusunda da hatalı olan bu yönetim, artık sorumluluk taşıyamayacak ve alternatif olamayacak bir düzeye inmiştir.

Gerek Deniz Baykal'ın gerekse kurmaylarının yapacakları en doğru iş, bu elîm ve vahim hatalarını itiraf ederek, Atatürkçü etiğin gereğini yerine getirmek ve CHP'nin çağdaş Türk seçmeni için yeniden umut kaynağı olabilmesine olanak sağlamaktır.

CHP'nin asıl amacı

- her ne pahasına olursa olsun, yarınki seçimi düşünmek değil, devletin yarınını ve itibarını düşünmek olmalıdır;
- Atatürkçülüğün itibarını düşürmek değil, herkesten önce o itibarı düşünmek olmalıdır.

Seçim kazanmak, herkese şirin görünmekle ve kara çarşafı gündeme yeniden sokarak rakipten aferin almakla değil; ilkeli duruşla ve seçmene somut seçenek sergilemekle olur...

EVET, çağdaş yaşam için mücadele verenlerin gayretlerini bir çırpıda hiçe saymak ve çarşafı çekici bir hale yükselterek gündeme yeniden taşımak siyasal bir cinayettir...

Türk kadını ÇARŞAFLI yaşam değil ÇAĞDAŞ yaşam istemektedir...

Dursun ATILGAN
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı