

# "Angriff ist die beste Verteidigung "

Dursun ATILGAN

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu

Genel Başkanı

Köln, 18 Şubat 2010

Son zamanlarda son derece dikkat çekici bir tutum sergiliyor AKP'nin Başbakanı. Sürekli ve bıktırıcı bir biçimde muhalefet partilerini (CHP ve MHP) öyle suçluyor ki, sanki halkı ilgilendiren tüm kararları AKP iktidarı değil de muhalefet alıyormuş gibi, bir durum çıkıyor ortaya...

Bu durum Adolf Hitler'in pek sıkça kullandığı bir anahtar cümleyi getirdi aklımıza: "*Angriff ist die beste Verteidigung =En iyi savunma saldırıdır*". Bu sözü Alman literatürüne kazandıran ismin - özellikle Fransızlara karşı yapılan savaşlar nedeniyle - Prusyalı General Alfred von Schlieffen olduğu söylenir.

"DP'nin ve AP'nin başına gelenler bizim başımıza gelmesin. Dolayısıyla önlemlerimizi önceden alalım" der gibi bir "*darbe paranoyası*" içinde olduğu anlaşılan Başbakan ve kadrosu, en iyi savunmanın saldırıdan geçtiği inancıyla, kendilerine muhalif olan tüm kurum, kuruluş ve kişileri susturmak ve devre dışı bırakmak için hukuku çiğnemeyi sürdürmektedir. Buna kanıt oluşturan bazı örnekler verelim:

- **İlhan Selçuk**, AKP iktidarının en amansız denetleyicisi olan Cumhuriyet gazetesinin Başyazarı ve imtiyaz sahibi olduğu için;
- **Mustafa Balbay** - AB'nin bazı raportörleri "Atatürk'ün resimlerinin devlet dairelerinden kaldırılmasını buyurunca, bunu ilk olarak - KKK brövesinden Atatürk resmini çıkararak – uygulayan Hilmi Özkök'ün Gn.Kur.Bşk.lığı döneminde - "**Genç Subaylar Rahatsız**" manşetli haberi verdiği için;
- **Prof. Dr. Erol Manisalı** "**AKP Bir ABD Projesidir**" başlıklı yazı dizisini yayınladığı için; (Bakınız: 21-24.9.2007- tarihli Cumhuriyet gazetesi)
- **Ergün Poyraz** "**Musa'nın Çocukları**", "**Musa'nın Gül'ü**", "**Musa'nın AKP'si**" ve "**Musa'nın Mücahiti**" adlı kitapları yazarak, AKP'nin kuruluş hikâyesi, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Beşir Atalay hakkında ayrıntılı bilgileri gün ışığına çıkardığı için, gözaltına alındılar/tutuklandılar.
- **Yargıtay Cumhuriyet Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu**, 11. Cumhurbaşkanı'nın seçimiyle ilgili olarak **TBMM'de 367 milletvekilinin bulunması şartını** ortaya attığı ve Anayasa Mahkemesince kendisine hak verildiği için, evinde arama yaptırıldı ve daha sonra ifadesi alındı.
- **YARSAV'ın eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu** hem bizzat kendisinin hem de çok sayıda yargıç ve savcının telefonlarının usülsüz dinlenmesi nedeniyle hakkını aradığı; iktidarı, Bağımsız Yargı'ya baskı yapmakla suçladığı ve Cumhuriyet mitinglerine katıldığı için;
- **Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz** "Kayıp trilyon dâvâsından dolayı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yargılanmalıdır" dediği için; meslekten ihraç edilmeleri ve haklarında soruşturma başlatılması talimatını bizzat bugünkü Adalet Bakanı vermiştir.
- **Cumhuriyet Ordularının en yüksek kademesindeki komutanlar**, cemaat toplumu yerine uluslaşmış çağdaş toplumu savdukları için ve bireylerin özgürce aydınlanmasının garantisi ve şemsiyesi olan **laik Türkiye Cumhuriyeti** konusunda ödün vermedikleri için, sürekli bir baskıyla ve psikolojik saldırıyla karşı karşıya bırakılmış durumdadırlar.
- **AKP iktidarını eleştiren medya kuruluşları** önce susturulmakta ve sonra da – AKP iktidarının istediği sermaye sahiplerinin leyhine el değiştirmeleri sağlanmakta olup, **Atatürkçü Düşünce**

**Sistemi doğrultusunda görevlerini yerine getiren bağımsız kurumlar, başta Cumhuriyet Orduları olmak üzere, Bağımsız Yargı ve Üniversiteler, iktidarın buyruğuna sokulmak için ağır baskı altındadırlar. Bu alanda iktidar partisinin, işbirlikçisi medya ile – gözden kaçması mümkün olmayacak açıklıkta - müşterek bir çalışma içinde olduğu gözlenmektedir.**

- **Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yönetiminde görev almış olan Rektörler** ile Başkent üniversitesini kuran ve rektörlüğünü yapan, ayrıca kendi kurduğu Kanal-B TV ile halkımızın bağımsız bir biçimde bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi konusunda çağa uygun çalışmalar yapan **Prof. Dr. Mehmet Haberal** gibi bilim adamları tutuklanarak, halkımızla iletişim olanaklarının kesilmesi sağlanmıştır.

- **Anayasa Mahkemesi, askerî personelle ilgili işlemlerin askerî savcılarca yapılması gerektiğini oy birliğiyle kabûl etmesine rağmen, bu kararı hiçe sayarak, bazı komutanların – İzmir ve Erzincan örneğinde olduğu gibi - sivil savcılarca ifadelerinin alınmaları sürdürülmektedir.**

- **Ve son olarak, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, "(ağalığı kendinden menkûl ve kılık kıyafetleriyle Taliban mensuplarına benzeyen) İsmail Ağa cemaatinin,** laik devlet felsefesine karşı tabanını genişletmek ve bu yönde körpe dimağları, beyinleri yıkamak üzere, izinsiz faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları için, yasaların gerektirdiği kovuşturmayı yapmak üzere, kolluk güçlerinin bu cemaati izlemesi talimatını verdiği için, tutuklanmış bulunmaktadır.

**(Yeri gelmişken hemen bir anımsatma yapalım: Erbakan, iktidarda kalmak için her türlü ödünü vermeyi göze almış olan Tansu Çiller'in sayesinde, Başbakan olduktan sonra, ilk iş olarak taliban kılıklı tarikat başlarını Başbakanlık köşküne davet etmişti. İşte o tarihte Erbakan ve yardımcısı Çiller hem halktan hem de devletin laik ve bağımsız kurumlarından büyük tepki almışlardı.)**

**Cihaner olayı,** Yargı üzerindeki iktidar baskısının çok somut bir örneğidir. "Cemaate dokunan yargıyı yakarım" zihniyetindeki iktidar sahiplerinin Bağımsız Yargı'ya açıkça bir gözdağıdır.

İşte bu gerçekler **28 Şubat** ile etkisiz duruma getirilen cemaatlere, yeniden devlet katında etkinlik ve saygınlık kazandırma çabalarıdır. İşin özü odur ki, **Fetullah Gülen cemaati, Menzil cemaati, Nur cemaati, Nakşibendi cemaati, İsmail Ağa cemaati gibi şeriat yanlısı cemaatler,** AKP tarafından "oy deposu" olarak kullanılmakta ve dolayısıyla kayırılmaktadır.

Her şey gün gibi açıktır: AKP iktidarı ve işbirliği yaptığı medya kuruluşları, halkın en önemli devlet kurumlarına olan güvenini sarsmak için, yoğun bir uğraş vermektedirler.

"*Askerlik kaldırılın*", "*Ordu lâğvedilsin*" gibi açıkça propaganda yapanlar başta edilirken, terör örgütünün eli kanlı militanları Habur'da zafer coşkusuyla karşılanırken, gerçekleri halkın gözü önüne seren gazeteciler, TV kanalları cezalandırılmaktadır.

Devleti ayakta tutan kurumlar birbirine karşı, hâtta aynı kurum mensupları birbirine karşı kışkırtılmaktadır. Amaç, bu önemli kurumları AKP iktidarının buyruğuna sokmak ve böylece tezgâhlanan "*sivil darbe*"ye giden yoldaki tüm engelleri ortadan kaldırmaktır.

Bu iktidar, sık sık "*darbe mağduru*" rolünü oynayarak, hem halkın vicdanî duygularını sömürmekte hem de sansasyon yaratacak gözaltılar ve tutuklamalar yaptırarak, gündemi değiştirmekte ve halkın karşı karşıya bırakıldığı sorunların gündemden düşmesini sağlamaktadır.

Bu son derece tehlikeli gidişe dur diyerek, iç huzuru, devletin saygınlığını, kurumlar arası karşılıklı güvenin yeniden sağlanmasını temin edecek ve AKP'nin bozduğu düzeni yeniden düzeltecek olan Sihirli Asa'nın Sahib-i Hakikisi Halktır.

Bu halk artık manipüle edildiğini kavramalı ve kendi iradesini kullanarak, AKP'ye verdiği devlet yönetme vekâletinin iadesini istemelidir. Bunun için 2010 yılının seçim yılı olmasını sağlamalıdır...